

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert en mijn leven.



BID VOOR DE ZIEL

van

ADOLPHUS JACOBUS VAN DER HAEGHEN

echtgenoot van

Mathilde Charlotte Van den Daele,

geboren te Sint Baafs-Vyve,
den 10 Februari 1859, en overleden te Bevere,
den 19 Augusti 1895,

Lid van 't genootschap van den H. Franc.-Xav.,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Mijne dagen zijn spoediglijk vergaan, zonder eenige
hoop van genezing. JON VII. 6.

Hoort, mijne kinderen, de woorden van uwen vader:
dient getrouw den Heer en zoekt te doen hetgeen hem
behaagt. Eert uwe moeder al de dagen van haar leven.

TOB. XVI. 10. — IV. 3.

Ik bid u, lieve echtgenootte en kinderen, weest mij
in uwe gebeden indachtig. ROM. XV.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn
hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afaat).

Zoet hert van Maria, wees mijne toevlucht. (300 d. afl.)

R. I. P.

Audenaarde, stoomdrukk Bevrucge, gebroeders.