

ZALIG AANDENKEN

VAN DEN EERW. HEER

BERNARDUS VAN DER HAEGHEN,

Pastoor te Asper.

BERNARDUS werd geboren te Sulsique, den 16 October 1792. Aan het einde zijner studien en op het punt van in het Seminarie te treden werd hij gedwongen naar het fransche leger op te gaan. Hij had het herte der jonge levieten van Gent en hunnen vromen kreet herhaalde hij: *Liezer soldaat als schismatiek*. Van de eerewachting gemaakt van keizer Napoleon, diende hij eerst te PARIS en dan te LA FERE. Bij den val des dwingelands haastte hij zich om weder te keeren naar zijn land en trad in het Seminarie van Gent. Hij werd priester gewijd in de hoofkerk van DOORNIK, den 31 Mei 1817, door Zijne Hoogweerdigheid FRANCISCUS HIRN, den toenmaligen Bisschop dier stad. Den 25 Juni van het zelfde jaar werd hij onderpastoor benoemd te HESTERT, bij zijnen broeder den Eerw. Heere J. B^r. VAN DER HAEGHEN. En, in 't jaar 1827, den 29 September, kwaan hij, bij benoeming van zijnen Bisschop, pastoor zijn te ASPER.

Deze parochie heeft hij altijd bestierd met veel lof en met den iever van eenen waren priester. In het jaar 1843 stichtte hij aldaar een klooster en een weezenhuis, dat hij aan de Zusters van het H. Herte van Maria toevertrouwde. Den 19 Juni van dat jaar werden deze beide gestichten geopend en zijn tegenwoordig in vollen bloei. Gedurende al die lange jaren, dat hij onder zijne parochianen leefde, heeft hij veel gewerkt en ook veel uit gestaan voor het goed; tot uitputting zijner krachten heeft hij gearbeid aan het geluk en aan de zaligheid dergenen die onder zijne vaderlijke zorg gesteld waren; ook was die man, volgens Gods herte, geacht en bemind van zijn volk en voor altijd zal zijne gedachtenis onder hen in zegen blijven.

Hij is zachtjes in den Heer ontslapen, den laatsten van St. Jozefs maand, 't jaar 1875.

H. Jozef, gij zijt de patroon der goede dood; Gij hebt het onuitsprekelijk geluk genoten van te moogen sterven tusschen de armen van Jesus en van Maria, omdat Gij uw leven lang, gewerkt hebt voor Jesus en voor Maria. Wij bevelen aan uwe vaderlijke goedheid de ziel van onzen *welbeminden pastoor*; Gij weet hoe hij u bemind en u vereerd heeft op aarde, hoe hij, na uw voorbeeld, gansch zijn leven gewerkt heeft voor Jesus en voor Maria. O! wij hebben het betrouwen dat Gij hem eene goede dood zult verworven hebben, dat hij ook, gelijk Gij, tusschen de armen van Jesus en van Maria zal gestorven zijn: In den oogenblik zijner dood hebben wij een peken Uwer bescherming gezien. Moeste hij nog iets te betalen hebben bij den Heer, wij smaken U dat Gij een woord voor hem wilt ten besten spreken bij uwen Goddelijken Jesus, die u geene genade weigeren kan, opdat hij al gauwe bij U, in den hemel den welverdienden loon zijner priesterlijke werken moge komen genieten. Amen.

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid. (300 dagen añaat.)