

Niets is aangenamer aan God, niets heilzamer op deze wereld, dan blijmoedig te lijden voor Jesus-Christus.

NAV. II. 12.



BID VOOR DE ZIEL

VAN VROUW

Constance Vanderbaeghen

weduwe van

DESIRÉ VANDERSTICHELEN

geboren te St Blasius-Boncle, den 15 Maart 1815

en overleden te

Ste Maria-Hoorebeke, den 22 Februari 1899

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij had bij eenieder een zeer goeden naam omdat zij God vreesde, en niemand sprak van haar eenig kwaad.

Judith, VIII, 8.

Zoals goud en zilver door het vuur, zoo worden de lievelingen Gods beproefd door het lijden. — Er ligt meer volmaaktheid in het verduldig lijden dan in het onsenen van goede werken. — Die best weet te lijden, zal den meesten vrede bezitten; hij is de vriend van Jesus-Christus en de erfgenaam des Hemels.

ECCL. II. — H. BONAV. — NAV. II.

Mijne kinderen, luistert naar mijne laatste woorden: indien gij zuiver en oprecht voor Gods aanschijn wandelt, zal hij over u waken en vrede doen heerschen in uw huis. De vrede des Heeren is de ware wijsheid en hij alleen, die het kwaad vermijdt, is verstandig. JON. VIII. — XXVIII.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht. (200 dag. afl.)

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 dag. afl.)

R. I. P.

.....
Afdenaarde, Bevernaghe gbr., Krekelpot.