

Heer, ik heb in mijn lichaam de hevigste pijnen  
geleden, maar uit liefde tot u heb ik deselve ver-  
dragen. H. MACH. VI. 30.



BID VOOR DE ZIEL

*van vrouw*

**MARIA-THERESIA VAN DER HAEGHEN**

*echtgenoot van den heer*

**CELESTIN DE BACKER**

geboren te Nederzwalme-Hermelgem den 28 maart 1802  
en overleden te Diekelvenne den 1 juni 1868, na  
eene langdurige ziekte, voorzien van de Heilige  
Sacramenten.

Als het avond is, wil u den dag van morgen niet  
verzekeren. Wees dan altijd bereid, want de Zoon des  
mensch zal komen als wij het minst zullen denken.  
Nochtans wierde de rechtvaardige door eene haastige  
dood overrast, hij zal niettemin in ruste zijn.

THEOM. A KEMP. 1, 2, 3. SAP. 4, 7.

Zij heeft de pijnlijkheden van eene langdurige  
kwelling kleeckmoediglijk verdragen, voor oogen  
hebbende dit troestelijk woord van den Apostel :  
< De Heer kastijdt die hij lief heeft. > HEB. XII.

Zij was van God en van de menschen bemind.  
Welaan, vergeet haar niet, gij ten minste, hare  
vrienden, nu dat de hand des Heeren haar heeft  
geraakt; vergeten wij haar niet, tot dat wij door onze  
gebeden de poorten des Hemels haar zullen gespand  
hebben, 't is het eenigste wolk zij u verzoekt.

ECCLI. 45. JOB 19. S. AMBR.

Dat hare ziel in vrede ruste. (100 dagen aadaet.)