

Wat is het zoet te sterven, als men eene standvastige
godsvruchtigheid gehad heeft tot het Hert van Hem die
ons moet oordeelen. Gel. Marg. Maria

BID VOOR  DE ZIEL

VAN VROUW

ANNE-MARIE VAN DER LINDEN

WEDUWE VAN MIJNHEER

CHARLES-LOUIS VAN TWEMBEKE

Geboren te Nederbrakel, den 14 Juni 1813
en overleden

te St.-Maria-Audenhove den 25 April 1890

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Van hare kindsheid af heeft zij God gevreesd ;

ECHTGENOTE, had zij het vertrouwen van haren man,
gelijk de sterke vrouw die kostelijk is, even als hetgeen
van het uiteinde van de wereld aangevoerd wordt ;

WEDUWE, stelde zij hare hoop in God, diende en aan-
riep den Heer ;

MOEDER toende zij zich weerdig in het geheugen der
goeden te leven, met hare kinderen wel op te voeden,
daarom mocht zij zich in hen verblijden binnen haar
leven, en op haar sterfbed moest zij zich over hen niet
bedroeven. Tob. Prov. ad. Tim. Mach. Ecol.

Mijne Kinderen : leeft onder elkander in de vrees des
Heeren en eene oprechte eendracht. — Onze scheiding
zal niet lang duren, wij zullen elkander wederzien in
den Hemel. — Ik en vraag u maar eene zaak voor mij :
't is dat gij aan mij zoudt denken in uwe gebeden.

Bid voor de overledene de akten van Geloof, Hoop en
Liefde. (7 jaren en 7 m. 49 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frene-Van Perenaeghe boekdr.