

Zalig is de mensch die de dood altijd voor oogen heeft en zich dagelijks tot sterven bereidt.
Thom. à Kemp.



Bidt voor de Ziekerust

VAN JUFVROUW

COLETA VAN DER LINDEN

ECHTGENOTE VAN DEN HEER

CELESTIN CARNEWAL

*Geboren te Nederbrakel
den 13 Mei 1824 en aldaar overleden
den 15 October 1900.*

VERSTERKT DOOR DE H. SAKRAMENTEN.

Zij was eene zeer teedere en bezorgde moeder ; de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die zij aan God verschuldigd was.

Van God en van de menschen bemind, zal hare gedachtenis in zegening zijn. Eccl. XL. 1.

Vaartwel, beminden Echtgenoot, vaartwel... Ik zou nog geern eenige jaren met u verbleven zijn, God heeft er anders over beslist... Dat zijn H. Naam gebenedijd zij ; ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde heb lief gehad... En gij, mijne Kinderen, bewaart in uw hert de lessen uwer moeder... hebt altijd God voor oogen. Eert uwen vader al de dagen zijns levens... bemint elkander en bidt voor mij. H. Jr.

En gij ook, mijne geliefde familie, O, ik smEEK u, weest mij indachtig in uwe gebeden, opdat ik bij God voor eeuwig moge rusten.

Zoete Herten van Jesus en Maria, wees mijn toevlucht. (300 dagen afl.)

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. afl.)

R. I. P.

NEDERBRAKEL — DRUKK. A. DE. RIENE-VAN PEVENAGE.