

Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid verwerven. Matth.

BID VOOR  DE ZIEL

van zaliger

## CONSTANCE VANDERLINDEN

*Sedert 55 jaren lid des congregatie van O.L. Vrouw*

Geboren te Nederbrakel den  
12 December 1821 en aldaar overleden  
den 23 September 1893.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Maria is ons leven in dit ballingsoord; zij wordt onze zorgheld in het uur der dood; zij is ons onderpand ter zaligheid. H. Alph.

Dat de Heer zie of ik tot den laatsten oogenblik mijns levens den armen geweigerd heb wat zij begeerden, en of ik de oogen der weduwen heb laten wachten; of ik mijne hete broeds alleen heb gegeten, en ook de wees er niet van genuttigd heeft; of zoo ik de noodlijdenden verwaarloosd heb te verzorgen of den ellendeling die niets had om zich te bedekken; want de meedoogendheid en de dienstwilligheid zijn, van mijne kinderjaren af, met mij opgegroeid. Job. 31.

Bidden, vasten en almoesen geven is beter dan schatten gouds op te sluiten. Tob. 12.

Voorwaar ik zeg het u: zoo dikwijls gij dit aan eenen mijner geringste broeders gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan. Daarom kom nu, bruid van Jesus-Christus, ontvang de kroon welke de Heer in de eeuwigheid voor u bereid heeft. Matth. 25.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. af).

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene-Van Pavenaeghe.