

Geloofd zij Jezus-Christus!

God zal zijne genaden op den zachtmoedige
storten. Prov. III, 34.

J. M. † J. F.

ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DE

EERWEERDE MOEDER LEONIA

(Jufv. Ida Van der Linden)

Algemeene Overste der Zusters Hospitalieren van
den H. Franciscus van Assisië, te Opbrakel.

*Zij was geboren te Voorde, den 6 Juni 1829, trad
in 1850 in het Klooster te Opbrakel, sprak
hare beloften uit op 15 October 1851, werd
Ondermoeder gekozen in September 1871 en
Algemeene Overste den 4 September 1883. Zij
is aldaar godvruchtig overleden den 30 No-
vember 1886.*

Zij stichtte iedereen door de heiligheid en de
eenvoudigheid van haar leven, de rechtzinnig-
heid van haren handel en de liefde, die zij God
en den evenmensch toedroeg. H. BONAVENTURA.

De genegenheid en het vertrouwen, gesteund
op goedheid en ootmoedigheid, winnen aan de
Oversten, het hart der onderhoorigen.

H. MAR MAGD. V. PAZZI.

Vaarwel, mijne Zusters, vaarwel. Ik heb U
opgebracht in de vrees des Heeren. Volherdt
in het onderhouden uwer heilige voorschriften.
Wat mij aangaat, ik keer tot God terug, het
voorwerp mijner vurigste verlangen, en beveel
U aan zijne oneindige barmhertigheid.

H. FRANC. VAN ASS.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde!

(300 dagen afaat.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht!

(300 dagen afaat.)

H.

I.

I.