

Rust in vrede broeder wij wa-
ken gestadig, wij uwe bloesver-
wanten.



BID VOOR DE ZIEL

van den heer

LEO VAN DER LINDEN,

zoon van M^r CHARLES

en van Joff. Maria-Dionisia VAN HEDDEGHEM,

geboren te Nederbrakel
en aldaar overleden den 5 October 1872,
in den ouderdom van 32 jaren.

voorzien van de HH. Sakramenteren der stervenden.

Bemindde Moeder, Broeders en
Zuster ik ben gestorven ; maar de
 liefde die ik Ued. toedraag, zal
 nooit sterven, gelijk ik Ued. op
 aarde bemind heb, zoo zal ik Ued.
 in den Hemel beminnen. J. Bere.

O aarde, wat zijt gij mij ver-
nechtelijk als ik den schoonen He-
 mel aanschouw. H. V. J. N.

O Heer, gij hebt hem ons gege-
 ven ; gij hebt hem ons ontnomen :
 het is geschied gelijk gij gewild
 hebt, dat uwen naam gehenedijkt
 zij. Job, 1. 21.

Het Hart van Jesus zij overal
bemindt. 100 dagen afstaat.

Zoet Hart van Maria wees mijne
zaligheid. 300 d. a.

Mijnen Jesus bermhertigheid.

100 d. a.

Jesus, Maria, Jozef, staan mij
bij in mijnen laatsten doodstrijd.

100 d. a.

R.

I.

P.

Geerardsbergen. — Victor Byl, Wygaardstraat.