

D. O. M.

Het is een zalig gepeis voor de overledenen te
bidden, op dat zij van hunne zonden verlost worden.
2 Machab. XII.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN DEN HEER

Leo Van der Linden

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

VIRGINIA BAERT

SCHRIJVEN EN VOORZITTER DER RUITERSMAATSCHAPPIJ
VAN NEDERBRAKEL

*geboren te Nederbrakel en aldary den 19 Juni 1884
in den ouderdom van 63 jaren, godvruchtig
in den Heer ontslapen, voorzien van de HH.
Sakramenten.*

Hij was een man zonder geveinsdheid, rechtvaardig, vreedzaam, godvreezende en afwijkende van al wat kwaad was. Job. I.

De Heer heeft hem beproefd en van zich waardig gevonden. Sap. III.

Troost u Duurbare Echtgenoot; want, gelijk gij ziet, ik verlaat eene aarde van ellenden voor het rijk van vrede, troost u, onze scheiding zal niet langdurig zijn, en wij zullen elkander wederzien in den hemel. S. Aloys.

O mensch! denk dikwijls op uw uiterste!... uw leven is kort, de eeuwigheid altijddurend: Eene zaak alleef is noodzakelijk: uwe ziel zalig maken, den Hemel winnen. Terwijl gij dan den tijd hebt, doe al het goed dat gij kunt; vergader u schatten voor het eeuwig leven: Kloek aan! de last is licht, de loon oneindig. Script. S.

Jesus, Maria, Josef, ik geef u mijn hart en mijne ziel. (100 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel. — druk. van A. De Prene