

Die den Heer vreest zal een gelukkig einde hebben, en hy zal op zynen sterfdag gebenedyd worden.

Ecol. 1, c. 15.



BIDT VOOR DE ZIEL

van

MARIA-CATHARINA

VANDERLINDEN,

weduwe van

Ludovicus Vanderlinden;

getorene te Nederbrakel den 3 January 1801,

aldaer overleden den 25 Mei 1831,

na eene langdurige ziekte, voorzien van de

III. Sacramenten der stervenden.

Zy lette naeuwkeurig op al den omgang van haer huisgezin, en zy at haer brood in ledigheid niet.

Prov. XXI.

Met doodelyke smerten werd ik bevangen, en ik aenriep den naem des Heeren.

Ps. CXIV.

Waerom is myne kwael zonder hulpmiddel geweest? Waerom was zy ongeneeshaer?... Om dat gy Heer het alzoo gewild hebt.... Dat uw naem gezegend zy!

Job, VII.

O Maria! in U heb ik al myne hoop gesteld; beveel myne ziel aen uwen zoon!

St. Bern.

R. I. P.

Geerardsbergen, J. A. STOCQUART.