

BIDT VOOR  DE ZIEL

VAN MIJNHEER

JAN-BAPTIST VAN DER LINDEN

WEDUWENAAR VAN JUFVROUW

MARIA-THERESIA DE RIDDER

geboren te Eist den 23 October 1807 en aldaar
overleden den 13 Augusti 1886

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

De dood is het einde van den arbeid
het begin der rust en de overgang tot
een beter leven.

S. Bern.

Hij was een eenvoudig, rechtveerdig
en godvreezend man, die zich van alle
kwaad verwijderde.

Job. I.

Zijne goedheid, verdueligheid, en
beleefde handelwijze maakten hem be-
minnelijk bij iedereen, ook wordt
zijne dood zeer betreurd.

H. Bonav.

Hij heeft in zijn lichaam groote
smarten met verdueligheid verdragen
omdat hij God vreesde.

H. Mach. G.

Dierbare Kinderen, stort op mijn
graf geene nuttelooze tranen, maar
dat uwe gebeden en goede werken mij
tot voor den troon van God vergezellen.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Frene