

Uw Vader, uw vriend vraagt u geene tranen, maar
gebeden en offeranden.

EID VOOR  DE ZIEL

VAN

FREDERIK VAN DER LINDEN

weduwnaar van

SOPHIA COMMERMANN

geboren te Nederbrakel den 6 Februari 1806 en
aldaar overleden den 26 Augusti 1892

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De ouderdom is eene eerekroon, als
hij op de wegen der gerechtigheid ge-
vonden wordt. Prov. XVI 31.

Hij was vol van geloof, eenvoudig,
rechtzinnig, godvreezend en verwij-
derd van het kwaad. Job. I.

Mijne kinderen, vergeet mijne wet
niet, en laat uw hart mijne geboden
onderhouden! Want lange dagen en
levensjaren en welvaart zullen zij u
aanbrengen.

Vaartwel dan, en ween niet, het is
het lot van ons allen; onze scheiding
zal niet eeuwig zijn, wij zullen elkan-
der wederzien in het eeuwig vaderland.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid
(300 dag. 217).

R. I. P.

Nederbrakel. A. De Freme-Van Perenaego.