

ENGELACHTIGE † GEDACHTENIS

VAN

MARIA, MELANIA, THERESIA VANDERLINDEN

*het welbeminde dochterke*

*van M<sup>r</sup> Remi en Jufvr. Leonie De Smet*

geboren te Nederbrakel den 24 November 1894

en zachtjes in den Heer ontslapen den 27 Februari 1895.

Wij hebben ons kind niet verloren, maar wij geven  
het liegens terug die het ons in leening gegeven had.  
— Haar leven is niet nit. Zij heeft het slechts met een  
beter verwisselt. — Eens zien wij haar terug bij den  
Heere.

In 's Hemels lust  
In d'eeuwige rust  
Bij Jesus goed  
O Engel zoet  
Zijt Gij gaan wonen ;  
Maar  
Vraagt toch wat troost  
O liefste kroost  
Voor moeders smart  
Voor vaders hart  
Om ons te loonen  
Daar.

In 't hemels hof verheven,  
Lijdt gij nu toch niet meer,  
Maar wij, wij hier gebleven  
Wij missen U zoo zeer.

Mocht God in zijn genade  
Na dit zoo bitter leven,  
Aan mij en aan mijne gade  
U nog eens wedergeven.

GOD ZIJ GELOEFD.

Nederbrakel drukkerij A. De Prene-Van Pevensge.