

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN

Maria-Theresia Van Der Linden

HUISVROUW VAN

BENEDICT DESMET

geboren te Nederbrakel den

17 Maart 1825 en

aldaar overleden den 20 Januari 1888

VOORRIJN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

Heden is de mensch, en morgen is hij verdwenen. Als het morgen is, denk dat gij den avond niet krijgen zult: en als het avond is geworden, wacht u van op den volgenden morgen te rekenen. Daarom wees altijd bereid, en leef zoodanig dat de dood u nooit in ongereedheid vinde.

Met moed en gerustheid zag zij de dood naderen, omdat zij tot dezelfde bereid was. Immers van hare kindsheid af leefde zij in de vrees van God, onderhield zijne geboden, was eenvoudig en godvreezend, en sloeg de zorgen van haar huisgezin allerbest na. Niettemin is haar afsterven voor man en kinderen een pijnlijke slag. Dat zij zich troosten bij het gedacht aan haar godvruchtig leven en hare kristelijke dood en hunnen dank bewijzen door varige gebeden.

Zoet herten van Jesus en Maria, weest mijne zaligheid. (300 dag. aft).

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene.