

Onze levenstijd bevat zeventig jaren, en, heeft  
iemand groote levenskrachten, tachtig jaren! en  
wat daar boven gaat is kwelling en smart.

Ps 89.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN ZALIGER

**NATHALIA VANDERLINDEN**

WEDUWE VAN

**CAROLUS MATTHYS**

geboren te Nederbrakel  
en overleden te Oprekel den 7 Januari 1886  
in den ouderdom van 82 jaren.

Zij was eenvoudig, rechtzinnig en  
godvreezend; zij sprak van niemand  
kwaad en verrichtte alles met een ge-  
rust gemoed. — De vreedzaamheid, de  
verduldigheid, de onderwerping aan  
den wil van God, waren het kenteeken  
van haar leven.

Job. -- 11. Mach.

Gelukkig is die dienaar, dien de Heer  
wanneer Hij komen zal, bereid zal  
vinden.

Off Eecl.

Mijne dierbare Kinderen, vergeet  
de zuchten van uwe moeder niet en  
weest hare vermaningen indachtig.  
Nu zijt gij in droefheid, maar ik zal u  
eens wederzien in den hemel en alsdan  
zal uw hart zich voor altijd verheugen.

Mach. H. Aloys.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(300 dag. ad).

R. I. P.

Nederbrakel. — druk. van A. De Frene.