

Het leven van den mensch is eene bloem op 't veld :  
Een rukwind snelt voorbij : de bloem ligt neergeveld.

BIDT VOOR  DE ZIEL

VAN DEN HEER

## RENATUS VANDERLINDEN

*Levling van het Bisschoppelijk College van Rouse*

geboren te Nederbrakel den 3 April 1872  
en aldaar overleden den 25 Juni 1886

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

De bloeme was maar pas ontloken,  
En ziet.... ô gaven der natuur  
Wat zijt gij broos en kort van duur !...  
Reeds ligt ze van haar stam gebroken.

Haar kleur en geur beviel aan de Englen  
Zij daalden onverwachts hier neêr,  
En namen ze, om haar bij den Heer  
In de eeuw'ge gloriekroon te strengelen.

Lieve ouders weent niet bij zulk sterven:  
Werd U een teedre zoon ontrukkt,  
Eer dat uw arbeid vruchten plukt,  
Hij is gaan 't eeuwig leven erven.

Daar kent hij bitterheid of klagen ;  
Daar drinkt hij 't loon van reine deugd  
Den onuitputbren kelk der vreugd ;  
Daar vindt g'hem weer, na luttel dagen.

Mijn Jesus, bormhertigheid. (100 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Frene.