

†
EID VOOR DE ZIEL

VAN

FERNANDINE VANDERMASSEN,
overleden te Nederbrakel, den 15 January 1854,
in den ouderdom van 73 jaren,
echtgenoot van wylens.

Jacobus Boussart.

Gelukkig is den mensch die zich ontfermt over
den noodlydenden; in den dag van smert zal den
Heer hem verlossen. **PSALM, 49, 1.**

Ik heb hen de armen niet geweigerd het geen zy
begeerden. **JON 31, 16.**

Kinderen, bewaert myne woorden en onderrig-
tingen als eenen verborgen schat. **PROV. 7.**

Laet ons bedroefd zyn, om dat de dood ons haer
ontnomen heeft; maar wenschen wy haer geluk,
van ryk in dengden en verdiensten, op het einde
haar loophaven gekomen te zyn. **S. ABBE.**

Wy hopen dat zy reeds het geluk des hemels ge-
niet, zonder twyfel bid zy voor ons: want met
haer van ons te verwijderen, heeft zy ons niet ver-
laten. **H. GREGOR. NAR.**

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met u ruste
in vrede. (100 dagen staet toepasselyk een de ziel
des vasevuers.)

M. I. P.

Audenarde, Geboeders Beyernsche,