



BID VOOR DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

Henricus Vandermeeren

Geboren te Ophasselt den 19 Mei 1780,

Priester gewyd te Gent den 16 Mei 1807,

Onderpastor benoemd te St-Lievenshantem
den 18 Aug. 1807,

Id. te Denderhautem den 11 Nov. 1809,

Id. te Nederhasselt den 15 July 1811,

Id. te Denderleeuw den 19 Feb. 1816,

Id. te Sottegem den 24 Juny 1817,

Pastor te Sulsique den 17 Juny 1818,

Id. te Melden den 19 Sept. 1821,

Jubilaris aldaer overleden den 18 January 1858.

De Heer verkor hem... om het Priesterlyke ambt te bekleeden,
en om den Lof des Heeren te zingen, en om aen zyn Volk, in
zynen 'naem, zyne Glorie te verkondigen. *EccI. XLV, v. XIX.*

Hy was een regtveerdig en godvreezend man. (*Lucas II, v. XXV.*)
Hy wierd versterkt in het Geloof en gaf Glorie aen God. (*Rom. IV,
v. XX.*) Hy was aenhoudend in het Gebod. (*Tob. III, v. XI.*) Een
ware Israëliet, by wien geen bedrog was. (*Joan. I, v. XLVII.*)

Maria, door de Geboden van den Roosenkrans aenroepen zynde,
geeft de Geloovigen hunne vyanden op aerde te vernielen, en over
de heilsche te zegespreken. *Oflf. van den Roosenkrans.*

Heer Jesus, geef HENRICUS Pastor, de oeuwige rust. Amen.

R. I. P.