

Een onbevleekt leven is een wolle onderdom  
Sap. IV



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van Juffrouw

**Maria-Helena Vandermeeren.**

*lid der congregatie van O. L. V. en van  
het genootschap van den weekdagschen Kruisceg*  
geboren te Everbeke den 26 Juli 1884 en aldaar  
godvruchtig overleden den 18 Juli 1897.

Versterkt door de HH. Sakramenten der H. Kerk

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God,  
vermeed het kwaad en volhardde in de onschuld.

Job. II.

Niets is langdurig op de aarde, het grootste ge-  
luk zelf vervliegt wanneer men er begint van te  
genieten. Heer God, tot onzen troest hadt gij haar  
ons gegeven, nu komt gij ze zoo vroegtijdig halen,  
dat uw H. naam gezegend zij, zonder tegenspraak  
geven wij haar u weder, al bloed ons hert voor zulk  
verlies.

H. Eijh.

Beminde ouders, bloedverwanten en vrienden.  
troest u over mijn afsterven: ik verlaat immers een  
rampvolle wereld om in het rijk van vrede te tre-  
den; gij bidt voor mij, ik zal met u en voor u bid-  
den bij God, waar droefheid in genoegen en tranen  
in vreugden veranderen; dat mijne vroegtijdige  
doed u tot een zalig voorbeeld strekke. Herinnert u  
deze woorden sheden mij, morgen gij doch dat  
uwe vrees niet zonder hoop weze, want een ware  
dienaar van Maria zal nooit verloren gaan,

Zoet hert van Jesus weest mijne lietde, 300 d.

Zoet hert van Maria weest mijnen toevlucht,

300 dagen af.

R.

I.

P.

Geerzardsbergen G. Brockaert-V.D. Bossche