



Ter godvruchtige Gedachtenis

VAN MEVSOUW

Virginia Anna Vandermeersch,

Widuwe van Mijnheer

Joseph Vandermeersch,

Geboren te Audenarde den 4 augusti 1799
en aldaar overleden den 16 november 1868.

Het was eene kloeke vrouw die gewaakt heeft
over al wat in haar huis omging (1). Zij heeft haar
bloed aan den armen en de wees medegedeeld, want
het medelyden was met haar van hare kindheid
opgevoerd (2). Als ware weduwe heeft zij in het gebed
en de goede werken volhard en hare kinderen met de
grootste zorg opgevoerd (3). Zij had eene groote vrees
des Heeren, waarom zij van alle eere geacht werd en
niemand van haar kwaad sprak (4). Dat God haar
nu wedergeve al het goed dat zij gedaan heeft, en
dat hare loon groot en volsloeken zij (5).

(1) Prov. 31. (2) Job. 31. (3) Tim. 1. (4) Judith 8. (5) Ruth 11.

Jesus, Maria, Joseph!

100 dagen afdaat.

R. I. P.

Geest. Dienaar van Yherusalem Van Lee.