

✠

Gelukkig den mensch, welken de Heer, als Hij komt,  
wakende zal vinden. Luc. 12, 37.

— — — — —

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**ZUSTER MARIE,**

in de wereld

**Benedicta Van Der Meulen,**

Geboren te Munckzwalm den 4 April. . . . .	1818
Treedt in het Klooster der Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te S. Maria-Audenhove, den 10 October. . . . .	1842
Trekt het kloosterkleed nan den 6 Januarij . . . . .	1843
Doet hare professie den 3 September. . . . .	1844
Aldaar bijna schielijk overleden den 27 Junij. . . . .	1879

De rechtvaardige, toen zelfs dat eene schieijke dood hem overrast, blijft in vrede. SAP. 4, 7.

Want hij, die gerust is over zijne werken, wacht met blijdschap zijnen rechter af, en verheugt zich, bij het naderen van zijnen laatsten dag, over de glorie en den loon op welken hij vertrouwt. H. GREG.

Ja het is aangenaam te sterven als men wel geleefd heeft. De dood immers alsdan is het einde onzer pijnen, de voltrekking van onzen zegepraal, onzen ingang tot het eeuwig leven. HH. AUG. EN BERN.

Verhopen wij, dat Zuster MARIE door lange en pijnlijke kwellingen beproefd, rechtvaardig is gevonden en de kroon des levens heeft ontvangen. JAC. 2, 12.

Hedoch! Gods oordeelen niet kennende, bewaren wij haar geheugen en roepen wij dikwijls voor haar: Barmhertigheid, mijn Jesus! Mijn Jesus, barmhertigheid, Zoet Hert van Maria, wees haren toevlucht.

**R. I. P.**

Sottegem, L. Vekeman, boekdr.