

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dag. a.f.)

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

**MARINUS VAN DER MEULEN**

Echtgenoot van Vrouw

**COLETA DE STAERCKE**

geboren te St-Mariens-Lierde den 8 December 1837  
en overleden te Nederbrakel den 23 Mei 1899

Voorsien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig allen die den Heer vreezen,  
die in zijne wegen wandelen.

Ps 127.

Smert en droefheid heb ik gevonden  
en den naam des Heeren heb ik  
aanroepen.

P. 114.

Hij bezat de wijsheid die meer weerd  
is als 't goud; hij had de voorzichtig-  
heid die beter is als zilver.

Spr. Prov.

Eer is er aan den mensch die hem  
verwijderd houdt van het twisten, die  
zijne woorden weegt.

Prov.

Bemide echtgenote, voed ons kind  
voort op in de tucht des Heeren en gij  
kind weest uwe moeder altijd onder-  
danig in liefde. Help mij te samen  
door uwe gebeden.

Ephr. Rom.

Ziet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.  
(300 dag. a.f.)

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frene-Van Povenage, Boekdr.