

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gebenedijd.

(Job I.)



BID VOOR DE ZIELRUST
van Mijnheer

**FREDERIC
VANDERMOTTEN**

echtgenoot van Jofv.

SILVIE VANDENHAUTE

geboren te Everbeke den 29 Januari 1836 en aldaar
overleden den 3 juny 1882,

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Hij was ongeveinsd en recht van hert, vreesde
God en vluchte het kwaad, daarom wierd hij van
iedereen geacht en niemand en sprak er een woord
tot zijn nadeel. (Job. I - Judith 8.)

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen
doorgebragt (Prov.)

Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar en hulpe-
loos geweest? Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt
volgens uwen wil. Jerem. XX.

Vertroost u mijne duurzame echtgenootte en lieve
kinderen, ik verlaat eene aarde van ellenden voor
het rijk van vrede. Bemint elkander, eert uwe moe-
der al de dagen van haar leven en bidt den Heer
voor mij. (Joam, XIII. Job. IV.)

Genadige Jesus geeft hem de eeuwige rust.

7 jaar afl. 7 maal 40 dagen.

Minzaam hert van Maria weest mijnen toevlucht.

(300 dag. aflaat.)

R. I. P.