

Bemind van God en van de menschen, zal haar gedachtenis in zegening zijn. † Eccl., XLVII

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN N. JUFVROUW

Maria Hortensia Vandermotten

dochter van

Fredericus en Selvia Vanderhoute

raadslid der Congregatie van O. L. V. en lid van het genootschap van den wekelijkschen Kruisweg geboren te Everbeke den 1 July 1874 en aldaar Godvruchtig overleden den 27 Maart 1898

Versterkt door H. H. Sakramenten

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God, vermeed het kwaad en volharde in de onschuld. Job. III

Niets is langdurig op de aarde, het grootste geluk zelf vervliegt wanneer men er begint van te genieten. Heer God, tot onzen troost hadt gij haar ons gegeven, nu komt gij ze zoo vroegtijdig halen dat uw H. naam gezegend zij: zonder tegenspraak geven wij haar u weder, al bloed ons hert voor zulk verlies. H. Eph.

Bemide moeder broeder en zusters, troost u; ik ga bij onzen vader in den hemel waar wij elkander zullen wederzien: en gij mijne medezusters der Congregatie bidt ook voor mij. Mijn leven ontloken gelijk eene bloem, is voorbij als eene schaduwe. Dat mijne vroegtijdige dood u tot een zalig voorbeeld strekke, toont dat gij ware kinderen zijt van Maria door een godvruchtig en stichtend leven, omdat wij eens allen te zamen bij onze goede Moeder zijn in ons Vaderland.

Zoef Hert van Jesus wees mijn toevlucht 300 N. 11.