

Wat is het leven van den mensch? Een damp die een weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt. Jac. IV. 15.

GODVRUCHTIGE  GEDACHTENIS

VAN DEN HEER

OSCAR VAN DER SCHUEREN

Zoon van Mijabeer

AUGUST

en van

VROUW VICTORIA VAN NIEUWENHOVE

geboren te Paricke den 18. Februari 1866

en aldaar in den

Heer ontslapen den 15 Januari 1889.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De rechtveerdige, indien hij door een vroegtijdigen dood wordt weggenomen, zal in ruste wezen... In weinige jaren heeft hij eenen langen tijd vervuld. Zijne ziel was God aangenaam, daarom heeft de Heer zich gehaast hem uit het midden der boosheden weg te halen. Sap. IV. 14.

Hij was een eerbiedige, gehoorzame en hulpzame zoon, een minzame en reedzame broeder, een getrouwe vriend en een deugdzame jongeling. Daarom werd hij van eenieder geacht en bemind. Zijne geheugenis blijft in zegening.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, nu zijt gij wel bedroefd, maar eenmaal zal ik u wederzien, dan zal uw hert blijde zijn en niemand zal u uwe vreugde ontnemen. Jo. XVI. 22.

Heer geef aan uwen dienaar Oscar de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne.

R. I. P.

Nederbrakei, A. De Frene, boekdrukker