

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen (100 d. ad.)

GODVRUCHTIGE  GEDACHTENIS

VAN

THERESIA VAN DER SCHUEREN

ECHTGENOOTTE VAN

PIETER-JOANNES VANDER SCHUEREN

Lid van de genootschappen van den Zoonen Naam, van de Voortplanting des Geloofs, van den levenden Rozenkruis en van den vereenigden Kruisweg.

Geboren te Michelbeke den 15 Maart 1809 en aldaar gedvruchtig overleden den 21 October 1890. Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij heeft hare familie geerd, haren man bemind, en zich selve onberispelijk gedragen. Daarom was zij bij iedereen geacht en niemand wist van haar het minste kwaad te zeggen. Job 13 Judit VIII 8.

Zij bemindde de eenvoudigheid de rechtvaardigheid. Zij was een oprechte goede vrouw; vol geloof, weenende over den bedrukte en medelijden hebbende met den arme. Job. II XXX.

De dood is niet te vrezen als zij voorbereid is door een goed leven, door een leven van Geloof, van Hoop en Liefde. — Spiegel der gehuwden, zij bijverde zich om met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, de eenheid des geestes te bewaren in den band der vrede. Ook bezat zij het hert van haren man, was zij zijn geluk en zijne eer.

Vaarwel lieve echtgenoot; welhaast zullen wij elkander weersien in den stroot van 't opperste en eeuwig goed.

O gelukszalige Maagd Maria, gelijk het onmogelijk is dat iemand die U vergeet en veracht zalig worde zoo ook kan het niet gebeuren dat iemand verloren ga die tot U zijnen toevlucht genomen heeft. H. Amstel.

Jesus, Maria, Jozef dat mijne ziel met u in vrede ruste. (100 dag. ad.)

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frons-Van Pevenaage Boekdr.