

O dood, waarom zou ik u vreezen daar gij voor  
mij de ingang tot het eeuwig leven zijt.

H. Theresia.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Anna-Theresia Van Der Stichelen,**

echtgenoot van

**Petrus Meulenyzer,**

Lid van het genootschap van den H. Rozenkrans,  
van den wekelijkschen Kruisweg  
en van den H. Jozef ;

geboren te S. Maria-Oudenhove den 21 April 1834,  
en aldaar overleden den 30 December 1897,  
voorzien van de HH. Sacramenten.

Zij was eene deugdzame vrouw, vol van geloof ;  
zij was de vreugde van haren man en vervulde  
zijn leven met vrede. Spr. 34, 25.

Hoe troostelijk is het te sterven als men eene  
standvastige godsvrucht gevoed heeft tot het H.  
Hert van Hem die ons moet oordeelen.

G. Marg. Maria.

Duurbare echtgenoot, vaarwel, mijn leven is ge-  
eindigd ; gij weet hoe zeer ik u beminde. Hier bij  
God, in den Hemel, zal ik voor u bidden ; hier  
worden wij eens allen weer vereenigd om nimmer-  
meer te scheiden ; intusschen weest mij indachtig  
in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

300 dagen afaat.

**R. I. P.**

De uitvaart zal plaats hebben in de kerk van S. Maria-  
Oudenhove, den 4 Januari 1898, om 8 1/2 ure.