

Gelukkig is die mensch die gedurig de uur zijner dood voor oogen houdt en die zich dagelijks bereidt om te sterven. Imit. I. 23.

**ZALIGE GEDACHTENIS**

van Mijnheer

**PAUL, MARIA VAN DER STRAETEN,**

Zoon van

**Desiderius en Teresia Bouvy :**

LID VAN DEN GEMEENTE RAAD VAN ASPER,

Geboren te Kename den 2 Juli 1842,

En overleden te Asper, den 21 September 1872.

Hij was medelijdend en mild voor den armen : *de almoes bevrijdt van de dood, wischt de zonden uit en maakt dat wij barmhertigheid en het eeuwig leven bekomen.* Ton. XII. 9.

Hij bemindde Maria en droeg het kleed harer kinderen : *die sterft het Scapulier dragende, zegt Maria zelve, zal nooit het eeuwig vuur genaken.*

Beloft. van Maria.

Wij die hem bemind hebben hier op aarde, verlaten wij hem niet, houden wij niet op van bidden tot dat wij aan zijne ziel het eeuwig leven zullen bekomen hebben. Weten wij het wel dat het een goed en voordeelig gedacht is voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden onbonden worden : dat het beter is voor de overledenen te bidden als voor de levenden omdat de overledenen het meer noodig hebben en zich zelve niet kunnen helpen gelijk degene die nog in leven zijn. H. Ambr. II. Mach, XII. 46.

H. Thom. van Aq.

Mijne moeder, mijn broeder, hebt medelijden met mij want de hand van God heeft mij geraakt. Ik vraag het u in den naam van Jesus-Kristus, vergeet mij in uwe gebeden niet.

O : zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afdaat.

Gent, W. J. Rousseau-Warrie, Burchtstraat.