

*Ik smeek om de gebeden van allen die mij bemind
en gekend hebben.*

H. Ephrem.



Bid voor de Ziel

van *Jufvrouw*

NATHALIA-CONSTANCIA VERHEYDEN

Lid van het Broederschap van het H. Hart
en van verscheidene andere Broederschappen
geboeren te Audenaarde, den 7 Mei 1825
en aldaar zeer gedruchtig overleden den 12 November 1897
versterkt door de HH. Sacramenten.

Om martelaars te zijn hebben wij noch zwaard
noch vuur noodig: het is genoeg verduldig te
zijn in het lyden.

H. Greg.

Heer, ik heb groote pijnou geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde des herten
verdragen uit liefde tot U. Er is immers geene
gelijkenis te maken tuschen het lyden van dit
leven en de glorie die ons in ons zal veropen-
baard worden. Op U, o Heer, heb ik mijne hoop
gesteld, die gezegd hebt: Wat gy aan de minsten
der mijnen gedaan hebt, hebt gy aan mij gedaan.

H. Math. VI, 30; Ad Rom. VIII, 18; Matth. XXV, 40.

Uwe gebeden en almoezen zijn tot voor den
troon Gods opgeklimmen, en Hij is ze in-
dachtig geworden.

Act. Apost. X, 4.

Gelukkig degenen die de gunst van Maria ge-
nieten, want de H. Maagd leidt hare dienars
naar den Hemel.

H. Bonav.

Beminde Broeder en Zusters, troost u met mij
en bidt: onze scheiding zal niet lang zijn: wij
zullen malkander wederzien in den Hemel.

H. Aloys.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 dag. afl.)
Zoete herten van Jezus en Maria weest mijne
looflicht. (300 dag. afl.)

R. I. P.