

Helpt mij door uwe gebeden tot God.

Rom. XV. 30.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Theodoor-August Verheyden,

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

MARIE DE CUBBER,

Geboren te Bevere-bij-Audenaarde, den 10 Maart
1841 en aldaar in den Heer ontslapen
den 6 Juli 1880.

—
Heer, wees mij indachtig, en gedenk mijne mis-
slagen niet. En nu, doe met mij naar uwen wil,
en gebied dat mijne ziel in vrede worde opgeno-
men; want het is mij dienstiger te sterven dan te
leven.

Tob. III. 3. 6.

Op den Heer hopende zal ik niet berwijken.
Beproof mij, Heer! want uwe barmhertigheid is
voor mijne oogen, en ik neem behagen in uwe
waarheid.

Ps. XXV. 1. 2. 3.

Verheft met mij den Heer, en laat ons te zamen
zijnem naam verhoogen. Ik heb den Heer gezocht,
en Hij heeft mij verhoord; en uit alle mijne ver-
drakkingen heeft Hij mij verlost.

Ps. XXIII. 4. 5.

Mijne beminde echtgenoot, zie ik sterf, maar
God zal met u zijn. Dat zijn zegen over u blijve
ten einde toe.

Gen. XLVIII. 21. Eocl. III. 10.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afsant.)

Bemind zij overal het H. Hert van Jesus.

(100 dagen afsant.)

Audenaarde, Smeltersdrukk van W. Th. Levoe.