

Bewaar in uw hart het geheugen van eenen vriend, en wees hem in uwe goede werken in-dachtig. Eccl. 37. 6.

†
BIDT VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

FRANÇOIS VERHOOST,

WEDUWENAAR VAN MADAME

CORNELIE TYMAN,

Burgemeester der stad Audenaarde,

geboren te Audenaarde den 18 Juni 1826,
en aldaar in den Heer ontslapen
den 27 November 1889,
voorzien van de Heilige Sakramenten.

—o—

Gelukkig de mensch die altijd het uur zijner dood voor oogen heeft en zich bereidt om te sterven. Nav. Chr.

Hij verachtte niemand, deed niemand onrecht aan; hij vluchtte de leugen en lastertaal, en uit liefde tot God begeerde hij aan iedereen dienst te bewijzen. H. Bern.

Hij was de vader der armen en de troost der bedrukten; de onderstand van weduwen en weezen... ook draagt hij met zich mede in 't graf de zegeningen van al die hem kenden.

Job. - Salvian.

Lieve Kinderen, troost u, onze scheiding zal niet lang zijn. In den Hemel zullen wij malkander wederzien. Vaarwel!

Heilig Hart van Jesus, barmhartigheid.

(100 dagen afaat).

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. af).

R. I. P.

Audenaarde, druk. Vandendriessche.