

Mijn leven teerde weg in smart, en mijne jaren
in zuchten. Ps. XXX, II.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Victor Verstichel,

Gebooren te Bevere en aldaar overleden
den 8 November 1880, in den ouderdom van 34
jaren en 4 maanden.

Benaauwdheden en pijnen overvielen mij doch
behoefden naam des Heeren... keer weder, mijne
ziel, tot uwe rust, want de Heer heeft u wel ge-
daan. Ps. CXIV. 3. 4. 7.

Gij hebt uwe ziel behouden, omdat gij besloten
hebt tot onzen Heer te gaan, weet dan, dat Hij u
wel zal doen als gij voor Hem verschijnt, en gij
zeer aangeneem aan zijn hert zult zijn.

Judith. X. 15. 16.

U verlatende, vraag ik geene tranen, maar ge-
beden en offeranden. H. Ambros.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak
mijn hert gelijk aan het uwe.

Zoot Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

R. I. P.

Antwerpen, Enepersdrukk van W. Th. Devos.