

Zalig degenen die zich onder de bescherming van Maria stellen want zij zullen niets te vreezen hebben in het uur hunner dood.

H. Pet. Dam.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEVROUW

**Anna Maria Euthalia**

**VERSPIEREN,**

Weduwe van Mijnheer

**KAREL GHISLENUS DELA RUELLE,**  
IN LEVEN PROCUREUR DES KONINGS,

geboren te Oudenaarde den 2 December 1821  
en er overleden den 17 Februari 1890,  
na eene kortstondige ziekte,  
versterkt door de hulpmiddelen van den  
godsdienst.

—o—

Deugdzame vrouw, was zij eene allerbeste moeder, geheel en gansch toegewijd aan God en aan haar teergeliefde kinderen. Zij was zoo vriendelijk en minzaam jegens allen die haar naderden dat zij alle harten veroverde.

Esther 11, 15.

Zij weende met de bedrukten en hare ziel had medelijden met de armen. — DAAROM wel hem die den armen gevend van zijnen eigenen rechter zijnen verdediger en voorspreker maakt.

Job 31, 25; H. Pet. Chrijs.

Mijne teergeliefde kinderen en bloedverwanten ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet, — bemint hier malkanderen — bidt voor mij opdat wij malkanderen mogen wederzien in den Hemel.

H. Joan. Berchm. H. Joan. H. Chrijs. H. Aloïjs.  
Jezus, Maria, Jozef ik geef u mijn hart en  
ziel.

300 dagen afaat.

Oudenaarde, druk, Bevernaege oudste.