

Getukkig de man die den Heer vreest. P.s.CXL.



Bid voor de Ziel

VAN MIJNHEER

Josephus Waelkens,

WEDOWENAAR VAN VROUW

Maria-Theresia Buydens,

Geboren te Audenaarde den 20 September 1796,
en aldaar overleden den 16 December 1879, voorzien
van de HH. Sacramenten der Sterfenden.

De ouderdom is eene erekroon die op de wegen
der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Afstamming eener achtbare familie waar de
christelijke deugden hoogst gewaardeerd werden,
heeft hij den kostbaren schat, hem door zijne
ouders toevertrouwd, tot het einde zijns levens
ongeschonden bewaard.

En levendig geloof, eene echte godvruchtigheid,
gepaard met eene wonderlijke eerbareheid, eene
grootte rondhoosigheid van karakter, eene ware
liefde tot rechtvaardigheid, eene gestadige ver-
knochtheid aan Kerk en Vaderland, ziedaar de
deugden in welke de betreurde overledene uit-
muntte gedurende zijn leven, ziedaar ook waarom
zijn naam altijd met eerbied en achting zal worden
uitgesproken.

Geloof! zij Jesus-Christus Amen.

R. I. P.

Audenaarde, Snelpersdruk van Th. Devos.