

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft !..
want de dood der rechtvaardigen stelt een einde aan den
arbeid huns levens, voltrekt hunnen zegepraal en opent
hun de deur des eeuwigen levens. H. AUG. — H. BENN.



BID VOOR DE ZIEL

van vrouw

ROSA WAELKENS,

weduwe van Mijnsheer

Eugenius Slock,

geboren te Audenaarde den 28 Augusti 1801, en aldaar
godvruchtiglijk overleden den 24 October 1883.

Van hare kindsheid af leefde zij in de vrees des
Heeren en onderhield zijne geboden. TOM. II, 13.

Uitgeput van krachten, stierf zij in een gelukkigen
onderdom. GEN. XXV, 8.

Welken vrede smaakt de mensch niet, die met eene
volle overgeving aan den wil des Heeren ontslaapt !

H. LIG.

Wat zijn zij gelukkig die uwen naam beminnen,
o Maria ! Zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

H. BONAV.

Vertrouwt u met mij, gij allen die mij dierbaar zijt ;
want ik verlaat het tranendal dezer aarde om het rijk
van vrede te genieten.

H. CATH. VAN SENEN.

Het klaarste bewijs der genegenheid, welke wij onze
afgestorvenen toedragen, is hen indachtig te zijn in onze
gebeden.

H. J. CHRYS.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afaat.)

Mijn Jesus, barmhertigheid ! (100 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde, steendruk Beernaeghe-Van Echaute.