

Zij was eene moeder zeer te bewonderen, weerdig om in het geheugen te blijven van iedereen.

BID VOOR **+** DE ZIEL

VAN JUFVROUW

VIRGINIE WAEREMOES

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

RICHARD GABRIELS

geboren te Ste-Maria-Audenhore den 7 December 1856
en overleden te Nederbrakel den 28 Mei 1894

Voorzien van de HH. Sakramenten.

O Heve man, weent toch niet meer
Ik heb nu heil en rust gevonden;
Ik zweef omhoog thans bij den Heer,
En mag zijn lofzang reeds verkonden.
Wel droevig was op aard mijn lot,
Ik heb niet lang, maar veel geleden;
Gezegend zij de wil van God,
In 's hemels woon ben ik getreden.
En hier in dit gezegend oord
Zal ik voor u Gods bijstand vragen;
O Heve man, aanhoor mijn woord
Wil voor ons kinders zorge dragen;
Leid hen toch langs 't pad der deugd;
Leer hun het goed en 't kwaad vermijden;
Dan smaakt gij vaderlijke vreugd,
Dan voelt gij troost in al uw lijden,
O Kinders lief, vergeet mij niet,
Ik minde u allen toch zoo teder
En boven hier in 't blij verschiet
Ziet gij eens uwe moeder weder.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel drukkerij A. De Prene-Van Pevenaeghe.