

Bemind van alle, is hij van ieder betreurd; goed; zijn hart wond hem talrijke vrienden; moedig, heeft hij met gelatenheid verdragen twee jaren vreedige pijn, die hij veinsde, in de schrik van zijne droefheid te verspreiden in de herten van die die hij beminde; mensch van geloof, heeft hij met vreugde de troostingen van de H. Kerk ontvangen; aan God liet offeren zijns leven doende.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Léon WALRAEVENS

Echtgenoot van Mevrouw

CLÉMENCE GOESSENS

*geboren te St. Maria's-Audenhoven,
den 3 Meert 1853, en godvruchtiglijk overleden
te Elsene, den 1^{ste} Juli 1898, voorzien der
Sakramenten van Onze Moeder de H. Kerk.*

De lijkdienst, aan dewelke gij zijt verzocht bij te wonen, zal plaats hebben op maandag 8^{ste} augustus, om 8 1/2 uren, in de parochiale kerk van het H. Kruis, laag Elsene.

O zoete verbinding der Kristelijk huwelijk, die van twee herten maar een maakt! Als de dood deze verbinding zal gebroken hebben, laet u aan de ontmoedigheid niet overgaan, en bezadigd uwe tranen; degene die gij weent, arme echtgenote, leeft nog; hij denkt aan u; bid voor u, hij bemind u teederlijk en wacht u niet geluk in het Heilig Rijk. (FENELON).

GEBED

O God van goedheid en van barmhertigheid, wij smeken u aan de ziel van uwen dienaar Léon; Let genot te zven van uwe eeuwighurende geluk.

R. I. P.