

Ik zal dan niet sterven, maer leven, en de werken des Heeren verkondigen. PSALM.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN MYNHEER

JOANNES BENEDICTUS WEMAERE,

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

Hortensia Vancampenhoudt,

Geboren te Nieuwerkerke den 11 Mei 1816,

Overleden te Meenen den 29 Maert 1862.

De wereld is een ballingschap, het leven een doorgang, de hemel ons vaderland. In Gods tegenwoordigheid zullen wy daer eens vereenigd zyn....
Dat gedacht weze onze troost.

THESS.

'T is u dien ik aenroep, ô Heer almachtig, gy die gezeld hebt door uwen profect: « Verlaet uwe » weezen; ik zal hen bezorgen en uwe weduwe zal » getroost worden; » help my en wees de voorstaander van myne kinderen.

H. EPHREM.

U beminnen, ô Maria, en u dienen is een zeker teeken van uitverkorenheid.

H. BERN.

Zoet Herte van Maria wees gy myn toevlucht.

(300 dagen Añ.)

R. I. P.

MEEDED. — VANHEE-DHALEWYN, Boekdrukker.