

De onderdom is eene kroon van eer wanneer  
zij op de wegen der rechtvaardigheid gevonden  
wordt. Prov. xvi.

†

*Ter Zaliger Gedachtenis*

VAN MEVROUW

**Florentia-Ferdinanda-Marguerita**

**WOLFCARIUS,**

weduwe van de weledele Heeren

**Marcellinus-Augustus de Brabandère**

en van

**Jacobus-Augustus-Antonius van Overwaele,**

geboren te Audenaarde den 21 April 1808,  
en aldaar overleden den 13 Januari 1890,  
voorzien van de

Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

—o—

Zij was eenvoudig, rechtzinnig en godvreezende. — Hare handelwijs was lieflijk en hare wegen vreedzaam. De wet der waarheid was in haren mond en de boosheid onteerde nooit hare lippen. — De armen, weduwe en wees wendden zich tot haar, en werden nooit ongetroost heengezonden, want het medelijden was met haar van kindsgebeente opgegroeid. — **DAAROM** was zij bemind van God en van de menschen, en hare gedachtenis is in zegening.

Jud. - Job. - Prov. - Eecl.

Ik sterf, mijne lieve Kinderen, maar mijne liefde voor u zal nooit sterven. — Onze scheiding zal niet lang zijn; wij zullen ons wederzien in den Hemel.

H. Theod. en Aloys.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hart en mijne ziel. (Laatste woorden der stervende).

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede ruste. (100 dagen afaat).

Audenaarde, druk. A. Vandendriessche.