

BID VOOR DE ZIEL



VAN

ZUSTER MARIA DIONYSIA

(JUFV. VIRGINIE GLORIEUX.)

Geboren te St Denys (by Kortryk) den 7 Maert 1804.

Trad in het Klooster der zusters van de liefde van

Jesus en Maria, den 30 September 1822, en

Profeste den 18 December 1825,

Zy wierd Overste benoemd te Kortryk in 1828, en

te Lovendegem in 1845, alwaer zy stierf onder

de gebeden en tranen van hare medezusters,

den 15 July 1854.

Gelyk het onmogelyk is zonder het geloof God te behagen, zoo is het ook onmogelyk, zegt den H. Bern., zonder de zachtmoedigheid de menschen te behagen en ze wel te hestieren. Diep overtuigd van deze waerheid, Moeder Dionysia, had zich eene wet gemaeft van met iedereen, zacht, minzaam en vriendelyk te zyn. Zy was zoo getrouw aen dezen regel dat zy door hare onveranderlyke zachtmoedigheid, door haren beminnyken handel, al de herten verrukte en ze onfeilbaer bragt tothet punt waer zy ze hebben wilde. Ook genoot zy ten allen tyde de genegenheid harer medezusters en de gemeene achtig. Na eene lange en pynelyke ziekte welke zy verdroeg met eene wonderbare verduidigheid, zy ontsliep in den vrede des Heeren, en ging tot prys van hare zelfopoffering de kroon ontvangen die haer op den dag van haer profes werd beloofd: *Kom, o bruid van Christus, ontfang de kroon die den Heer u voor alle eeueigheid bereid heeft*

Gy die mynen geest, myne langmoedigheid, myne liefde, myne verduidigheid gekend hebt; waekt, altyd in uw geheugen houdende de vermaningen die ik niet opgehouden heb u met tranen toe te stieren.

II ad Tim. Act. Apost.

Gent, J. B. Rousseau Vader, Hoogstraet N. 10.