

1829

Maria die goede en teedere Moeder, heeft
my voor eene harer kinderen aengenomen.

Ik ben kind van Maria.

(eigen uitdrukking.)



BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIA VAN EECKHOUTE,

CONGREGANISTE,

overleden in het klooster te Nederbrakel,
den 19 December 1858,

IN DEN OUDERDOM VAN 29 JAREN.

Zy beminde, eerde, diende Maria en
stelde eene bijzondere hoop op haer, omdat
zy wist dat die goede Moeder hare kinders
versterkt door den aengenamen geur der
bloemen die zy haer opgedragen en gemaakt
heeft; die zich gedurende zyn leven in de
bescherming van Maria verzekerd heeft,
moet niet vreezen voor eenigen Regter te
verschynen.

PEV. DAM.

R. T. P.

Sottegem, L. Vekeman, Boekdr.