

Wat is de dood?... De belooning onzer beproevingen,  
de prijs en de kroon van ons strijden! (H. GUYA.)

1805



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JUVVROUW

AMELIA DE SITTER,

Op 1<sup>sten</sup> December 1869, te Nederbrakel, hare  
geboorteplaats, godvruchtig overleden, in  
den ouderdom van 64 jaren.



Van mijne kindsheid af was ik in het lijden.

(Ps. LXXXVII. 16).

Doch ik verloor den moed niet.... en in al mijnen druk  
was ik vol van troost en had ik overvloed van blijdschap.

(II Cor. IV. 16, VII. 4).

Want ik had de inwendige overtuiging dat, indien ik  
met Jesus mede-leed, ik met Hem ook verheerlijkt zou  
worden en zijne mede-erfgename zijn; ook hield ik mij  
voor, dat het lijden dezes lijds van geen gewicht is  
tegenover de toekomstige heerlijkheid des Hemels.

(Rom. VIII. 16, 17, 18).

O ja! 'k verlaat u vreugdvol, nietige aard!

Die slechts voor mij een dal van weemen,

Een diepe zee van smerten waart,

'K verlaat u!..... 'k ga een beter leven henen!

Met Jesus ga ik thans, heel de eeuwigheid,

In de armen van den Vrede rusten!....

Reeds is mij 't heilvol woord gezegd:

Geniet voor eeuwig 's Hemels zoete lusten!

Beminde Broeder, gedenk mij aan het altaar des  
Heeren.

Zoete herten van Jesus en Maria weest mijn  
toevlucht! (500 dagen afaat).

Mijn Jesus, barmhartigheid!

(100 dagen afaat).

Gent, drukkerij Ad. Van der Meersch