

Peizen dat ons goede moeder dood is , schijnt ons
een droom te zijn!

(H. FRANC. VAN SALES.)



Zalige gedachtenis

VAN

VICTORIA LANCELLE ,

echtgenootte van

EUGENIUS VANDERECKEN.

Den 25 Juni, 1820, te Nederbrakel geboren , over-
leed zij godvruchtiglijk te Oordegem , den
25 Januari, 1871.



Het heeft U behaagd, o Heer, onze teer beminde
moeder uit deze ellendige wereld te roepen, om ze
met U in uw paradijs te plaatsen.... Wij zwijgen en
wij openen den mond niet om te klagen, omdat Gij
het zijt die ons beproefd hebt!

(H. FRANC. VAN SALES. — Ps. 58.)

Zij heeft de wegen van haar huis gadeslagen, en
haar brood in ledigheid niet geëten.

(PROV. XXXI.)

De moeder die hare kinderen wel opvoedt, verblijdt
zich in hen gedurende haar leven, en op haar sterfbed
moet zij zich over hen niet bedroeven.

(ECL. XXX.)

Mijne kinderen, blijft vereenigd, godvruchtig en
onberispelijk leven, vereert uwen vader en brengt
hem toe al de liefde die gij mij bewezen hebt.

(H. TRED. sterv.)

O Maria, degenen die vurig zijn in uwen dienst,
zullen nooit verloren gaan!

(H. BOXAVENT.)

Mijn Jesus, barmhertigheid!

(100 dagen afaat.)