

In 't midden zijner pijnen

Zalig zijn zij, die zuiver van hert zijn,
want zij zullen God zien. *Matth. 5, 8.*



BID VOOR DE ZIEL

van Zaliger

ADOLPHUS DE VOS,

ZOON VAN

Bernardus en Rosalia De Pessemier,

Lid van het Broederschap der Heilige Herten
Jesus en Maria,

geboren te Elst den 1 Februari 1859,
aldaar godvruchtiglijk in den Heer ontslapen
den 25 Januari 1874.

Nauw was ik op de zee van 't leven
Met kruis, voor leidsman ingescheept,
Als door een storm, mijn schuit gedreven
Plots d'eeuwigheid werd ingezweept.

Daar klonk mij Godes stemme tegen :
- Uw dagen liepen snel, mijn zoon,
- Maar zuiver waren al uw wegen,
- Daarom, ontvang der Eng'len kroon. -

Ouders, broers, zusters, oom, waarom weenen !
Legt af dien rouw. Ik ben niet dood !
Mijn ziel naar 's Heeren hof vloog henen ;
Daar 't graf zich op mijn asche sloot.

Gij allen, mijne bloedverwanten en vrienden,
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jesus, vol van barmhertigheid, geef aan
zijne ziel de eeuwige rust. Amen.

(300 dagen afaat.)

R. I. P.

om sterkte in mijn lijden.

Sottegem, L. Vekeman, Boekdrukker.

Het gebed was zijn eenige troost.

riep hij : bidden wij Jesus en Maria,