

De dood is het einde van alle dingen, en het leven van den mensch gaat spoedig voorbij, gelijk eene schaduw.

Nav. 1. 37.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

Pharaïdis De Vos,

geboren te Elst den 2 Juni 1843.

aldaar overleden den 4 September 1877,

na eene kortstondige ziekte.

Weest dikwijls de dood indachtig, en tracht uw leven alzoo te schikken dat gij altijd tegen dien oogenblik gereed zijt; weest altijd op uwe hoede, opdat gij met vreugde deze aarde moget verlaten.

H. Cath. van Sen.

De pijnen des doods hebben mij omringd..... ik heb den naam des Heeren aanroepen, ik heb tot Hem gezegd: Heer, dat uw heilige wil geschiede.

Ps. 17 en Matth. 6.

Indien het schrikkelijk is te sterven, misschien is het gevaarlijker van langer te leven. — immers, eene vroegtijdige dood verhaast de vergelding der rechtveerldgen.

Nav. 1. 23. — H. Cypr.

GEBED.

Goede Jesus! wiens barmhertigheid groot en oneindig is, verleen de eeuwige rust aan de ziel uwer dienares *Pharaïdis*: wij vragen U ootmoediglich deze gunst, door de verdiensten van het dierbaar Bloed, dat Gij voor hare ziel gestort hebt.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

(100 dagen afaat.)

R. I. P.