

God altijd voor oogen. — Jesus-Christus altijd tot navoiging. — Mij zeive altijd tot Sacrificie.

H. BERX.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

MARIA, SILVIA VANDEN ABBELE,

Begijntje in het klein Begijnahof, te Gent,

*geboren te Haysse den 27 Juni 1849, en aldaar
godsvruchtig in den Heer ontslapen den 13
Januari 1878.*

Wij moeten in 't rijk Gods komen door vele kwellingen. — daarom heeft de Heer mij beproefd — mijne hulplooze kwaal wilde niet genezen. — Ik heb ellendige maanden gehad en droevige nachten geteld — ik heb kwelling en pijn gevonden en den naam des Heeren aanroepen. ACT. 14—SAP. III—JER. 15—JOB. 7—PS. 114.

O Moeder Gods, van jongs af heb ik mij aan U als aan mijne Koningin toegewijd; gij zijt de have waar ik naartoe gesneid ben om de zaligheid te vinden. — Ik heb mij van de wereld verwijderd, ik heb hem gevluht, en ben in de eenzaamheid getreden. Daar wachtte ik op Hem die mij van de neerslachtigheid mijns geestes heeft verlost.

H. KERNEM. — PS. LIV. 7. 8.

Kom dan, bruid van Christus, ontvang de kroon welke God u voor alle eeuwigheid heeft gereed gemaakt.

OFF. ECCL.

GEBED.

Wij bidden U, Heer, wees de ziel van uwe dienaar **SILVIA**, naar uwe goedertierenheid genadig, en verleen haar, die nu van de besmettingen der sterfelijkheid gezuiverd is, het erfdeel der eeuwige zaligheid: door Christus, onzen Heer. Amen!

Bernhertige God, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren afaat).