

Zijt indachtig die gekooid liggen in den kerker des vage-
vuurs, alsof gij zelt in de banden waart.

AD HEEN: CAP. XIII. v. 3.



Gid door de Ziel

VAN JUSTBOUW

CORDULA VANDER STOCK,

echtgenoot van

M^r CAROLUS VAN DEN BRAMBUSCHE,

*Geboren te S. Cornelis-Hoorebeke, den 27 Februari 1817
en overleden te Exorle, den 12 Februari 1870.*

Zij seminde die betrekkingen met de wereld... alwaar er
van God en van de zaligheid der zielen gehandeld werd...
Hare voorzichtigheid in hare handelingen was zulks dat er
niets ontbrak, of niets overtollig was. Zij was toegankelijk
aan allen, zacht en goed voor haren evennaasten en voor
de armen.

OFF. VAN H. HEEDW.

Mijn vleesch is afgetoerd, mijn gebeente kleedt aan mijn
vel, alleenklijk blyven mij de lippen over om mijne tanden
te bedekken.

JOB. CAP. XIX. v. 20.

God gaf ze ons, God heeft ze ons ontnomen, dat zijnen
naam gezegend zij.

JOB. I. 21.

Jesus, Maria, Jozef, sta mij bij in mijnen doodstrijd.

(100 dagen afaat.)

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(Afaat van 7 jaren en 7 quadragenen.)

H. I. P.

Gent, druk. van C. Poelman.