

BIJ HET  AFSTERVEN

VAN

MARIA-JOSEPHINA COSYNS

het teerbeminde dochterken van zaliger

SEVERIEN

EN ANNA-MARIA VAN EESBEECK

dat geboren te Nederbrakel den 1 Mei 1877

na een zekotijk leven

naar Jesukens hemel vloog den 25 Juli 1888

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

—
God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij gezegend!

—
'T was wel bij ons,
'I ging weg van ons,
'T was beter in den Hemel!

—
Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons,
Daar zien wij 't eenmaal weder!

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Proux.