

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

BIDT VOOR  DE ZIEL

VAN

BERNARDUS DE VOS

Echtgenoot van vrouw

ROSALIA DE PESSEMIER

geboren te Elst den 17 November 1808

en aldaar overleden den 26 Augusti 1867

VOORZIEN VAN DE III. SAKRAMENTEN.

Hij was een man van vast geloof, rechtraadig in zijnen handel, sprak nooit van iemand kwaad, daardoor verworf hij vele vrienden; leefde in de vrees des Heeren en is in vrede gestorven. Job.

Wel wetende dat hij voor den arbeid geboren was heeft hij zijn brood in ledigheid niet geëten. (Boek derspr). Ellendige dagen en droevige nachten heeft hij in zijn leven gehad, maar! vond zijn eenigsten troost in het gebed, in het dagelijks lezen van den H. Rozenkrans, en in wekelijks den Kruisweg te gaan oefenen; omdat hij wist dat er geen heil voor de ziel, of geen hoop voor 't eeuwig leven is, dan in het kruis. Nav. 11-12.

Troost u, Heve-Echtgenote, en gij mijne duurzame Kinderen, vergeet mij niet in uwe gebeden; bij dage en bij nachte heb ik voor u gewerkt, luisterd naar den raad uws Vaders, eert uwe Moeder al de dagen haars levens, bemint malkander met eene ware liefde; en heeft mijn afsterven u veel droefheid veroorzaakt, onze scheiding zal niet langdurig zijn, eens zullen wij te samen vereenigd wezen in den Hemel om nooit meer te scheiden, waar ik u allen verwacht.

Barmhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.

Minzaam hert van Maria weest mijn toevlucht.

(600 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene.